

Amsterdam, augustus 2024

Beste donateurs, familieleden, kennissen, vrienden en alle belangstellenden,

Allereerst heel hartelijk dank voor jullie gulle gaven bij de vakantiegeld-actie. Opbrengst 550 euro. Zo fijn.

▶ Zoals u misschien weet ben ik half maart weer 5 weken in Nepal geweest om het werk voor de stichting voort te zetten. Het was pittig dit keer door de extreme warmte en een terugreis met hindernissen (overstroming in Dubai). Gelukkig heb ik veel kunnen doen.

▶ In Kathmandu kon ik logeren bij de Lotus Family (9 pleegkinderen plus 1 biologisch kind) waar ik met veel plezier weer tekenwedstrijden heb georganiseerd. Het leuke was dat ze ook het verhaal van hun tekening konden verwoorden.

Hun 'vader' heeft een Rehabilitation Home voor verslaafde jonge mannen. Hij was zelf ook verslaafd. Voor de staf (6 mannen) heb ik een 4 daagse counseling training verzorgd en met opstellingen gewerkt. Het was een genot met hen te werken, ze waren zeer leergierig. Via de Stichting Kook hebben we 400 euro kunnen doneren voor sportmateriaal voor de mannen

▶ Het is dankzij uw bijdrage dat we de muziek- en aquarellessen in Saraswati Orphanage (28 kinderen) in Dharan, Nepal kunnen voortzetten. De Dipendra school is erg blij met onze bemiddeling om via de stichting Kook in Alkmaar een donatie te ontvangen (1100 euro) om muziekinstrumenten aan te aanschaffen voor de muziekklas op hun school. We zoeken nog mensen die een bijdrage willen leveren voor het **salaris van een muzikleraar** op de Dipendraschool (70 euro per maand). Ik was uitgenodigd bij de opening van het muzieklokaal. Het was een bijzondere ervaring in de bloedhitte. Ik viel bijna flauw. Het hoofd van de school had invloedrijke mensen uitgenodigd om op die manier een bijdrage los te kunnen peuten. Er werd een speech gehouden door de burgemeester, Parwat het hoofd van de school en ik zelf. De burgemeester is partijloos en dat schijnt een voordeel te zijn. Hij doet veel voor de arme bevolkingsgroep en is populair onder de hele bevolking van Dharan.

▶ In Dharan bezocht ik bijna dagelijks het Saraswati Orphanage. Daar heb ik met hulp van de grote kinderen, verschillende activiteiten: spelletjes, tekenwedstrijden- altijd prijs- en dansfeest verzorgd. Er is extra geld gedoneerd voor muziekinstrumenten voor de muzieklessen. Er zijn nu 6 gitaren, een cajun, en een keyboard. De muzikleraar is heel enthousiast en erg gemotiveerd. Hij heeft echt gevoel voor kinderen in het algemeen en deze kinderen in het bijzonder. Het scheelt dat ik al sinds 2011 in Nepal komen deze bijzondere man al aan het werk had gezien met kinderen als onderwijzer.

▶ De nieuwe art teacher bevalt gelukkig goed. Je kunt op hem rekenen en de kinderen zijn enthousiast. Creativiteit zoals bij ons om vanuit vrijheid te creëren kent men niet in Nepal.



Stichting Kinderen in Beeld Nieuwsbrief 5

Men streeft naar een afbeelding van de werkelijkheid. Het zij zo. Bij de tekenwedstrijden probeer ik wel altijd die vrijheid en de fantasie en vooral het plezier erin te brengen.

In Dharan is een Rehabilitation Home voor verslaafde meisjes en jonge vrouwen (29). Via Meherman Hughes (een vriend die pastor is van een door hem gestichte Christelijke kerk) ben ik ermee in contact gekomen. Alles moet komen vanuit particulier initiatief, ook dit tehuis voor meisjes. Het was schrikbarend klein met nauwelijks speelruimte voor beweging. De manager is een bijzondere vrouw, zelf ook ex-verslaafd, die zich met hart en ziel voor deze vrouwen inzet.

Ik heb twee dagen met de groep gewerkt. Ik heb met twee meisjes opstellingen in de groep gedaan. Iedereen herkende veel en was aan het huilen. De tweede dag heb ik met helende tekeningen gewerkt, geïnspireerd door het 12 stappen plan. Een methode om met verslaving om te gaan en op te lossen met Meherman als tolk. Het was pittig want alle meisje wilden natuurlijk mijn aandacht. En daarnaast was het bloedheet.

Activiteiten in het AZC Bullewijk

Sinds de zomer van 2023 gaan we naar het AZC in de Bullewijk in Amsterdam ZO. Normaal een keer per maand. Nu i.v.m. de zomervakanties twee keer per maand. We richten ons op vrouwen en meisjes. Er komen meestal ook een paar jongens. Het is fijn om een vast team te hebben met Hilde en Jose. De activiteiten zijn vooral sieraden maken, tekenen, ansichtkaarten maken, en voor de vrouwen naaien. De naaimachines(6 stuks) die we door de stichting Gered Gereedschap hebben laten repareren zijn in zeer slechte staat.

Eentje doet het maar echt goed. Mocht iemand een goedwerkende elektrische **naaimachine thuis in de kast** hebben staan, we houden ons erg aanbevolen.

Het is niet altijd gemakkelijk als je ziet dat kinderen getraumatiseerd zijn terwijl het niet onze opdracht is om daar iets mee te doen. Zo kromp een meisje in elkaar toen ik haar schouder aanraakte. Ik zei dat ik geraakt was door haar reactie en zei: in Nederland mogen kinderen niet geslagen worden. Het was fijn om de glunderende gezichten te zien als reactie. We zoeken voor zondag 25 augustus nog **een sportief iemand** voor bijv. sjoelen, basket en voetbal. Wij zorgen voor ballen en de rest. De foto's van de kinderen mogen niet met herkenbaar in beeld. Ivm de privacy wetgeving.

Via onze lokale boekwinkel Zwart op Wit zijn er weer een aantal dozen boeken geschonken voor de bibliotheek in het AZC.

Iedere gift is welkom. We hebben een ANBI status. Dus u kunt het aftrekken van de IB belasting. Evt. kunnen we een tikkie toesturen. Hartelijk dank voor uw bijdrage tot nu toe. In september buigt onze penningmeester zich weer over de jaarrekening.

Met hartelijke groet,
Stichting Kinderen in Beeld
Anja Brasser voorzitter

